



”Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij,
mijn toevlucht, mijn bevrijder”.
Ps. 118, 2

Gesterkt door het geloof in de verrezen Heer,
nemen wij vol dankbaarheid afscheid van

Zuster Marie Françoise

Maria Maddens

Zij heeft het leven ontvangen te Beveren op 7 november 1924.

Zij werd geprofest als religieuze van de zusters
van de H. Vincentius a Paulo te Oostnieuwkerke op 29 mei 1945.

Zij is in de volheid van Gods liefde opgenomen in het AZ Delta te Roeselare
op 10 december 2017, gesterkt door het sacrament van de zieken.

Om haar trouw aan een gegeven leven van gebed en dienstbaarheid, aan God
en mensen, danken wij God en nodigen u uit om samen met ons, in geloof in
de verrijzenis, eucharistie te vieren in de parochiekerk van O.-L.-Vrouw te
Oostnieuwkerke op zaterdag 16 december 2017 om 10.00 uur.

Daarna wordt haar lichaam aan de aarde toevertrouwd op de gemeentelijke
begraafplaats.

Bijeenkomst in het klooster, Slijperstraat 1 om 9.30 uur.

Wie wenst te bidden of een groet te brengen aan Zuster Marie Françoise kan dit doen in het
funerarium van Patrick Parmentier, Gitsestraat 60 te Roeselare, tussen 15.30 en 18.30 uur.

Online-rouwregister: www.funerarium-parmentier.be

Dit melden u:

Zuster Cecile Hessel, algemeen overste,
De zusters van de H. Vincentius a Paulo van Oostnieuwkerke,
Eerwaarde Heer André Vanclooster, directeur,

Haar familie:

†Godelieve Maddens - †Alberic Vanderper en familie,
Jozef Maddens - †Yolande Callewaert en familie,

De families Maddens - De Kimpe,

Met oprechte dank aan:

haar huisarts,
het verplegend personeel van het Wit-Gele Kruis,
dienst Oppas,
de dokters en het verplegend personeel van AZ Delta.

Rouwadres:

8840 Oostnieuwkerke Slijperstraat 1