



*Herinner mij niet in sombere dagen,
herinner mij in de stralende zon,
hoe ik was, toen ik alles nog kon.*

Met droefheid melden wij u het plotse overlijden van

mevrouw

Lutgarde Bostoën

Weduwe van de heer Marc Loncke (1939 - 2005)
Levenspartner van de heer Georges Vermoortele

geboren te Beveren op 19 oktober 1941,
totaal onverwacht overleden te Roeselare
op zaterdag 30 juli 2022.

De afscheidsplichtigheid zal in intieme kring plaatsvinden
in de zijkapel van de dekanale Sint-Michiëlskerk
te Roeselare.

Na de crematie volgt het bijzetten van de urne op het urnenveld
van de stedelijke begraafplaats Groenestraat.

Voor een stil moment bij Lutgarde bent u welkom in het Funerarium Parmentier,
Gitsestraat 60 te Roeselare, elke werkdag van 15.30 tot 18.30 uur,
dit tot en met donderdag 4 augustus 2022.

Condoleren kan op www.funerarium-parmentier.be

Rouwadres: Familie Bostoën p/a Gitsestraat 60, 8800 Roeselare

Delen dit verdriet:

Haar levenspartner:
Georges Vermoortele

Haar kinderen:
†Dirk Loncke - Trui Hoornaert - Rik Vande Putte
Martine Loncke

Haar kleinkinderen en achterkleinkind:
Thomas Loncke - Marlot Maes en Pierre
Dries Loncke - Kim Snauwaert en 

De kinderen en kleinkinderen van haar levenspartner:
Marnix Vermoortele - Charline Linclau, Silke en Stef, Loorke, Lopke

Haar aanverwante families:
Bostoën - Muylle, Loncke - Lamote, Vermoortele - Haelemeersch

Wij danken voor de goede zorgen:
Georges voor de toegewijde zorg
Haar huisarts Wim Godderis
De verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis
De dokters en de verpleegkundigen van AZ Delta
Allen die haar genegen waren

*Plots ben je van ons heengegaan,
je hebt altijd voor ons klaar gestaan.
Geborgenheid en liefde heb je ons gegeven,
zo was je hele leven.
Je was een schat voor ons allen,
je te moeten missen zal ons zwaar vallen.*