



Sterven doe je niet ineens  
maar af en toe een beetje.  
En alle beetjes die je stierf  
- 't is vreemd - maar die vergeet je.  
Het is je dikwijls zelf ontgaan,  
je zegt: ik ben wat moe,  
maar op een keer dan ben je  
aan je laatste beetje toe.

(Toon Hermans)

Dankbaar voor haar leven en de liefde die zij ons gaf  
nemen wij afscheid van

# Mevrouw Ivonne Verpoucke

Weduwe van de heer Hendrik Vandoorne (1927-1989)

geboren te Roeselare op 31 januari 1929,  
overleden in de palliatieve afdeling "Het Anker" van AZ Delta te Roeselare  
op dinsdag 27 december 2022, gesterkt door het H. Oliesel.

Het afscheidsmoment rond de urne van Ivonne  
zal in beperkte familiekring plaatsvinden.

Daarna wordt de as toevertrouwd aan de natuurelementen  
op de strooiweide van de begraafplaats Groenestraat.

Er is geen gelegenheid tot groeten in het funerarium.  
Bewaar het beeld van Ivonne in uw hart.

Condoleren kan op [www.funerarium-parmentier.be](http://www.funerarium-parmentier.be)

*Haar kinderen:*

Patrick Vandoorne - Marika Nuytten

*Haar klein- en achterkleinkinderen:* Sara Vandoorne - Diederik Galle  
Yenna en Kobe

Matthias Vandoorne - Goedele Van Looy  
Victor en Nora

*Haar aanverwante families:*

Verpoucke - Holvoet en Vandoorne - Speybrouck

*Wij danken oprecht:*

Haar huisarts Herman Depoortere  
Het personeel van het wzc De Waterdam te Roeselare  
Het personeel van de palliatieve zorgeenheid "Het Anker"

*Rouwadres:*

8800 Roeselare, Stadenstraat 69