

*Met een knipoog
zeggen weinig woorden veel.*

Rustig uit ons midden weggeleden

mevrouw

Monique Vanhaecke

Weduwe van de heer Herman De Smedt 1937 - 1999

Geboren te Beernem op 4 juni 1937,
rustig overleden in het wzc Kartuizerhof te Sint-Martens-Lierde
op zaterdag 6 januari 2024.

Gewezen leerkracht in de Heilige Familie te Ieper.

Samen met u willen wij afscheid nemen van Monique tijdens
de afscheidsplechtigheid in de aula van Funerarium Parmentier,
Gitsestraat 60 te Roeselare, op zaterdag 13 januari 2024 om 11.30 uur.

Na de plechtigheid zal Monique herenigd worden met haar man
in het columbarium op de stedelijke begraafplaats, Groenestraat 399 te Roeselare.

We komen samen aan de aula om 11.15 uur.
Gelegenheid tot afscheid nemen na de dienst.

Voor een stil moment bij Monique bent u welkom in het funerarium elke werkdag van 15.30 tot 18.30 uur.
Dit is mogelijk tot en met donderdag 11 januari 2024.

Condoleren kan op www.funerarium-parmentier.be

De wil was er nog.

de kracht niet meer ...

Lieve moeder van:

†Kurt De Smedt
Kristoff De Smedt

Lieve zus, schoonzus en tante van:

Eric Vanhaecke
†Noëlla Vanhaecke en familie
†José De Smedt - †Christiane Persyn
Inge De Smedt - John Van Essche en kinderen

Haar aanverwante families:

Vanhaecke - Mouton en De Smedt - Van Walleghem

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar
de directie en het verzorgend personeel van het Woonzorgcentrum Kartuizerhof
voor hun steun, warme zorg en genegenheid.

Rouwadres:

Familie De Smedt - Vanhaecke, p/a Gitsestraat 60 - 8800 Roeselare

Als afscheid nemen een warme herinnering wordt
Uitvaartzorg - Funerarium Lowie en Patrick Parmentier, Gitsestraat 60, 8800 Roeselare - 051 20 42 85

Monique Vanhaecke

1937 - 2024

