

Moeders gaan maar sterven niet ...

Lieve echtgenote van:
Paul Verstaen

Lieve mama en oma van:
Anne-Marie Verstaen - Filip Bruyneel
Ann-Sofie Bruyneel - Thomas Deveughele
Loïc

Haar aanverwante families:
Van Daele - Heytens en Verstaen - Lootens

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar haar huisarts Bart Gadeyne, thuisverpleging Craig Vanbecelaere, verplegend en verzorgend personeel van wzc De Oever, dokters en het verplegend personeel van het Sint-Jozef ziekenhuis in het bijzonder Geriatrie voor hun warme oprechte zorg en bekommernis om Isobel.

Medeleven betuigen kan via rouwadres of online condoleren:
Reigerstraat 25 - 8800 Roeselare
www.funerarium-parmentier.be

Als persoonlijk afscheid nemen een warme herinnering wordt...
Uitvaartzorg - Funerarium Lowie en Patrick Parmentier, Gitsestraat 60, 8800 Roeselare - 051 20 42 85



Met onze liefde omringd en gedragen door zorgende handen is van ons heengegaan

Isobel Van Daele

Echtgenote van de heer Paul Verstaen

Geboren te Pittem op 7 maart 1938,
omringd door haar naasten van ons heengegaan
in het Sint-Jozef ziekenhuis te Izegem op zondag 26 mei 2024.

Wij nemen in intieme kring afscheid van Isobel.

Na de uitvaartplechtigheid vertrouwen wij haar toe aan de natuurelementen
op de strooiweide van de stedelijke begraafplaats, Groenestraat 399 te Roeselare.

Bijeenkomst aan de aula vanaf 10.15 uur.
Gelegenheid tot afscheid nemen na de dienst.

Er is geen gelegenheid tot groeten in het funerarium. Bewaar het beeld van Isobel in uw hart.

We zullen je missen, elke dag,
in kleine eenvoudige dingen,
maar in ons hart zal je steeds met ons samenblijven.