

Lieve echtgenoot van:  
Anna Mortier

Lieve papa van:  
Sylvia en Patrick Willaert - Wyffels

Lieve pepe van:  
Evy en Kenny Wyffels - Vergote  
Fenna  
Letty

Dank aan allen die er waren voor Roger tijdens zijn leven.  
In het bijzonder directie - verplegend personeel - vrijwilligers van  
wzc Hardoy te Ardoorie voor de vele hulp, warmte en genegenheid.

Rouwadres:  
Familie Willaert - Mortier, p/a Gitsestraat 60 - 8800 Roeselare

Online condoleren:  
[www.funerarium-parmentier.be](http://www.funerarium-parmentier.be)

Als persoonlijk afscheid nemen een warme herinnering wordt...  
Uitvaartzorg - Funerarium Lowie en Patrick Parmentier, Gitsestraat 60, 8800 Roeselare - 051 20 42 85



*Roger Willaert*

*1929 - 2024*

Dankbaar voor de vele mooie jaren en wat er is geweest nemen we afscheid van

de heer  
**Roger Willaert**

Echtgenoot van mevrouw Anna Mortier

*Medestichter van Willa textiel*

Geboren te Gits op 29 oktober 1929,  
plots overleden in het wzc Hardoy te Ardooie op dinsdag 18 juni 2024.

Samen met u willen wij afscheid nemen van Roger tijdens de afscheidsplechtigheid  
in de aula van Funerarium Parmentier, Gitsestraat 60 te Roeselare,  
op maandag 24 juni 2024 om 10.30 uur.

In beperkte familiekring vertrouwen wij hem toe aan de natuurelementen op de strooiweide  
van de stedelijke begraafplaats, Henri Jonckheerestraat 4 te Beveren-Roeselare.

Bijeenkomst aan de aula vanaf 10.15 uur.  
Gelegenheid tot afscheid nemen na de dienst.

Er is geen gelegenheid tot groeten in het funerarium.  
Bewaar het beeld van Roger in uw hart.

Afscheid nemen doet altijd pijn,  
toch kunnen wij allen dankbaar zijn.  
Een leven met enorm veel kracht  
heeft hij tot een vredig einde gebracht.

Zijn leven was liefde, zorgen en geven.  
Lieve man, papa en pepe, wat zullen we je missen.  
Maar het voorbeeld dat u ons heeft gegeven  
daar gaan wij samen mee verder leven.

Zo graag hadden wij jou bij ons gehouden.  
Je vocht ervoor zolang je kon,  
maar de strijd was niet te winnen.  
Voor ons blijft de vraag: waarom?

Een man, papa en pepe zoals jij  
zou iedereen zich wensen.  
Gezien, geliefd en onvergetelijk.  
Afscheid nemen doet pijn,  
in gedachten zal je altijd bij ons zijn.